

Ett år verka gå fortare med åren! Här kommer en hälsning inför årets jul!



Som vanligt i februari var "Magistergeburtstag" med gänget som sedan 1960-talet träffas närmaste lördagen till 9 februari. Utökas tidigt från själva gänget till att omfatta även barn och numera även barnbarn.

Gravera glas har vi gjort några år. Här är det Herman som graverar en glasburk.



Även i år blev det tillverkning av tittägg. Här är det Mille, Lotta och Mimmi som jobbar.

Som vanligt såg vi tranorna vid Hornborgasjön. I år var de riktigt många. Fantastisk vy genom framrutan i husbilen!



I maj monterades solceller på taket. De levererar el i första hand till vår egen förbrukning. Överskottet kan vi sälja.



Så här ser huset ut med solcellerna på plats.



På väg till Ransäter hämtade vi Siiri på Arlanda 10 maj. Här övernattar vi i Kristinehamn.



Under Pingsthelgen var det årsmöte med Nordic Husbilsklubb i Ransäter.





Fika-hörnan vid lekstugan på vår gård.



I Grisslehamn hälsade vi på för att se renoveringsarbetena.



På nationaldagen såg vi, på friluftsmuseet Murberget, Birk tåga i spetsen för scouterna.



Som vanligt har vi varit på både Nolia- och Elmiamässorna. På Elmia hittade Tiiu en lämplig plats för den som har laster.



Önskar

Tiiu & Claes



PS Titta gärna in på vår hemsida ([www.claes.ehinger.se](http://www.claes.ehinger.se)) för att följa vad som händer hos oss. Där finns rikligt med bilder på våra barn, barnbarn och från våra resor med mera. Uppdateras regelbundet. DS