

Som vanligt - dags att summera det år som gått, som en hälsning inför årets jul!



I februari var det dags för det årliga kalaset "Magistergeburtstag" som senaste åren gått av stapeln i Bälunge. Vi är ett gäng som, den närmaste lördagen till 9 februari, träffats sedan 1960-talet. Nu var vi ca 35 inklusive barn och barnbarn som kom.



I februari var det korvgrillning med hela familjen i Annicas och Johannes stuga.

Under året har jag noterat solnedgångarna. Pilarna visar datum. Bilden täcker nästan 160 grader. Så skillnaden i solnedgång mellan midsommar och jul är nästan 150 grader!



Till påsk är det som vanligt tillverkning av tittägg. Här är det Tiiu, Mimmi och Helga som är i full gång.



Sista april firade vi med Christina och Olle i Triberga på Öland.



Pingsten firade vi med Nordic husbilsklubb. I år var mötet i Kil. Vi var 45 Nordic-bilar.



I juni invigde vi det nya sittbadkaret.

I juli gjorde vi en resa till Stekenjokk, där det tidigare varit en gruva.



På väg dit var det riktigt hett. Air - kondition gjorde det behagligare inne.



Övernattning utefter Ammerån. Tur att vi hade myggnät under markisen!



Vid Stekenjokk var det betydligt svalare.



Smältande snö ovan trädgränsen gav dimma, som ibland gjorde det svårt att se vägen.



För det mesta övernattar vi i Tönnebro vid våra resor söderut.



Så här vackert var det på kvällen 15 oktober



... och på morgonen 16 oktober.



Önskar

Tiiu & Claes

PS Titta gärna in på vår hemsida (www.claes.ehinger.se) för att följa vad som händer hos oss. Där finns rikligt med bilder på våra barn, barnbarn och från våra resor med mera. Uppdateras regelbundet. DS