

Året har varit bra för oss fränsett att det inte blev nån ny husbil. Den stora händelsen är att vi även blivit Mormor och Morfar. Lotta och Fredde fick en son, Mille, den 24 maj. Året startade med resa till Kanarieöarna för att fira att Björns svärfar Roine fyllde 70 år.



Gänget på väg till Kanarieöarna



Lotta, Mille och Fredde, december 2008

I april var det dags för ett sista besök i Ryssland i det landstingsprojekt som Claes varit med i. Projektet har hållit på i 10 år och handlat om primärvård.

Årets husprojekt var målning av taket. Denna gång ville Tiiu vara säker på att behålla sin hemtjänst intakt så vi lejde målarfirma för taket. Claes passade på att måla fasaden när ställning ändå var uppsatt.



På väg mot grått tak blev det saffransgul!



Helga, Alva, Herman och Birk på pannkakskalas i vår lekstuga.

I början av september var det dags för Turkiet med familjerna Kährström.

Under hösten har vi byggt ett det Muminhus som barnbarnen Helga och Herman fått som födelsedagspresent av Farmor och Farfar.

I oktober flyttade Tiiu mor Helga till äldreboende i Härnösand när hon, efter en tids sjukhusvistelse, inte kunde vara kvar i sitt boende i Uppsala.



I augusti döptes Mille, Arne Kährström



Mormor och Mille firar midsommar



Fika med Gammelmormor Helga vid Muminhuset.

Nu i december for vi med hela vår familj (barn med respektive samt alla 5 barnbarnen) till Egypten för att fira att Claes blivit pensionär på riktigt. Trots pensionen jobbar han just nu halvtid 5 månader som läkare på äldreboenden i stan.



Familjen i Egypten december 2008

Glad Jul och Ett Gott

Nytt År! önskar
Tiiu & Claes

PS Som vanligt kan ni följa vad som händer hos oss via vår hemsida. Hittas enklast via www.chinger.se. Klicka på bilden av oss! DS

